

Operation Northwoods var en plan, der blev udarbejdet i 1962 af det amerikanske militær for at retfærdiggøre en invasion af Cuba. Planen beskriver, hvordan den vil myrde cubanere i USA, iværksætte terrorkampagner i flere amerikanske byer, sænke civile fly og amerikanske skibe. I dokumentet beskrives det også, hvordan lister over de døde i amerikanske aviser vil skabe en ånd af hjælp i landet. Planen var ikke blot et tænkt krigsscenario. Den var blevet godkendt til gennemførelse af alle undtagen forsvarsminister Robert McNamara. Det eneste, der manglede, var en godkendelse af, at der ville blive gennemført en række terrorangreb mod landets egen befolkning. Heldigvis skete det aldrig.

Eksempel 5: TONKIN BLUFFEN



I sommeren 1964 angreb sydvietnamesiske soldater under ledelse af den amerikanske general Westmoreland nogle øer ud for Nordvietnams kyst. Den 3. august meddelte USA, at nordvietnamesiske kanobåde havde beskydet amerikanske krigsskibe ud for kysten. I 1993 bekræftede amerikanske officielle kilder, at hændelsen i Tonkinbugten var blevet fabrikeret af USA. Men den daværende præsident Johnson og eliten fik det påskud, de havde brug for til at iværksætte en omfattende krigsindsats. Uden yderligere undersøgelser vedtog Kongressen en resolution, der bemyndigede præsident Lyndon Johnson til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at "forsvare USA". De 20.000 militære rådgivere blev suppleret med kamptropper, og der blev iværksat en massiv bombekampagne i nedslagtningen af Vietnam.

*Who controls the food supply
controls the people;*

*who controls the energy
can control whole continents;*

*who controls the money
can control the world.*

Henry Kissinger, 1973

thrivemovement.



Kære venner og medforkæmpere,

Jeg ønsker jer og jeres kære en god start på et lykkeligt, frit og selvbestemmende nyt år 2023.

Der er stadig en masse arbejde foran os, og vores kollektive kamp mod den globale elites teknokratiske dagsorden er i fuld gang. Men der er allerede en klar og vigtig delsejr at erklære:

Aldrig før har mennesker over hele kloden oplevet og anerkendt med så stor klarhed, hvad det vil sige at konfrontere en fælles fare og at have et fælles mål for øje.

Fra Australien til Europa til Canada, fra USA til Brasilien og fra Sydafrika til New Zealand: Overalt i verden forstår borgere og hele folk, hvordan deres frihed, deres grundlæggende rettigheder og deres selvbestemmelse er ved at blive frataget dem af lydige og marionetlignende regeringer. Tidligere friheder og rettigheder, som nu skal overføres til overnationale organer som WHO, FN eller WEF i overensstemmelse med en globalistisk og falsk elites vilje. Organer, der hverken er demokratisk legitimeret af denne verdens folk, eller som kan holdes politisk ansvarlige af borgerne.

Digital kontrol, elektroniske sundhedscertifikater, klimahysteri, ødelæggelse af velstand gennem kunstig energimangel,

afindustrialisering og ødelæggelse af gårde og landbrugsvirksomheder, ødelæggelse af den traditionelle familie som en kilde til styrke og kernen i enhver nation, aggressiv LGBTQ-propaganda med henblik på bevidst ødelæggelse af børnesjæle og en naturlig kønsidentitet, samt afskaffelse af kontanter, kontrol med medierne, den overdrevne regimentering af internettet med staten, der spionerer på

selv den mest private kommunikation gennem datalagring og chatkontrol, skal forvandle engang frie borgere til en rettighedsløs, modstandsløs og fuldstændig kontrollerbar masse af bortskaffelse i de globalistiske elites jerngreb.

Og alligevel forbliver jeg håbefuld. Fordi der nu er opstået en skarp bevidsthed om disse farer i hele verden. Borgere, aktivister og

nogle politikere fra forskellige politiske områder, fra venstre til højre, er sammen begyndt at opbygge globale, udbredte og effektive netværk for at skubbe tilbage mod den teknokratiske dagsorden af den globale elite. Mange folk, mange sprog, nogle gange titusindvis af kilometer mellem os, men en enkelt idé og et enkelt fælles mål er det, der allerede har bragt os så tæt sammen, at vi nu kun taler et enkelt sprog: Det er frihedens og selvbestemmelsens sprog!

Jeg ser derfor frem til 2023 og ønsker Dem, kære læsere, alt det bedste i det nye år!

Med venlig hilsen,

Christine Anderson,
medlem af Europa-Parlamentet

